

Kegelen

hoezo geen bal aan?

Uitgave:
Bredase Kegelbond, B.K.B.

Redactie:
René de Bruijn

Ontwerp omslag:
Margriet Vos Ontwerpbureau

oktober 2005

Voorwoord

Met de uitgave van dit boekje wil de Bredase Kegelbond, B.K.B., aan niet-kegelaars maar vooral aan potentiële kegelaars een reëel beeld geven van wat kegelen is. De kegelsport roept bij velen in Nederland helaas een verkeerd beeld op.

Sommigen denken dat kegelen vergelijkbaar is met bowlen, anderen zien kegelen als een saaie vrijetijdsbesteding louter voor grijsaards.

Beide indrukken zijn niet juist. Natuurlijk bestaat een aanzienlijk deel van de kegelaars uit vutters en gepensioneerden. Maar daarnaast zie je bij de clubs kegelaars van alle leeftijden, van 20 jaar en jonger tot ruim 70 jaar.

Kegelen is in de praktijk een echte sport voor oud en jong en is door de smalle baan en de vereiste techniek eigenlijk veel lastiger dan bowlen.

Mede daarom heeft dit boekje het motto “Kegelen, hoezo geen bal aan?” meegekregen.

Het bevat:

- de geschiedenis van het kegelen in een notendop
- een beschrijving van wat kegelen nu eigenlijk inhoudt
- een kijkje in Restaurant “Oude Bareel”, het kegelhuis voor Breda en wijde omgeving
- een overzicht van wat kegelen kost
- een presentatie van alle 18 kegelclubs die zijn aangesloten bij de B.K.B. en Sociëteit “De Kring”.

Het doel van dit boekje is allereerst om duidelijke en transparante informatie te geven over het kegelen als wedstrijdsport en recreatieve vrijetijdsbesteding.

Nevendoel is om het verkeerde imago van de kegelsport bij te stellen.

Wilt u na lezing meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat van de B.K.B. of rechtstreeks met een of meer van de 18 kegelclubs die zich in dit boekje presenteren.

1. Kegelen, een eeuwenoude sport

De essentie van het kegelen is altijd en overal hetzelfde geweest: het met een bal omgooien van een aantal kegels. Werd eeuwen geleden op plat gestampte klei een baan uitgezet en met ronde stenen gegooid, nu zijn er vooral overdekte sportaccommodaties. Kegelhuizen met moderne banen van hout (parket) of kunststof die volkomen glad en geschaafd zijn, voorzien van automatische opzetmachines voor de kegels en de terugloop van de kegelballen.

De oervorm van het kegelen, het rollen met de steen, later met de kogel, heeft vermoedelijk zijn oorsprong in het oude Egypte. In een Egyptisch kindergraf uit ongeveer 5000 voor Chr. zijn namelijk delen van een kegelspel, lijkend op het huidige spel teruggevonden.



Een reconstructie van het spel, teruggevonden in het oude Egypte

Deze vondst bewijst dat het kegelen waarschijnlijk een der oudste spelsporten is.

De eerste duidelijke sporen van het kegelspel in Europa gaan terug tot in de Middeleeuwen. Uit diverse archieven

is op te maken, dat in ieder geval al in de 12^e eeuw het kegelspel werd gespeeld. Maar toen had dit spel kennelijk een bijzonder doel. Het was niet primair een sportieve krachtmeting of kunst, maar eerder een “spel” waarbij flink gegokt werd. Het ging daarbij soms om grote geldbedragen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een oorkonde van de Duitse stad Rothenburg uit 1157. Hierin staat dat een jonge edelman de gelofte moet doen om zich tien jaar te onthouden van het kegelen voor geldbedragen. Zoniet, dan zou hem zijn totale vermogen worden ontnomen en zou hij de stad moeten verlaten. Dit geeft aan dat het kegelen werd gebruikt voor gokdoeleinden. Ook andere oorkondes bevestigen dat beeld. Stadsraden en gemeenteraden moesten in die tijd steeds weer verboden uitvaardigen omdat het zogenoemde prijskegelen flink uit de hand liep.

Ondanks of misschien wel juist dankzij deze verboden werd het kegelen toch voor het nageslacht behouden. Op volksfeesten bleef het kegelspel eeuwenlang in zwang als volksvermaak. Niet alleen het gewone volk, maar ook de geestelijkheid, de adel en de gegoede burgerij bleven het kegelspel beoefenen. In kloosters werd het kegelspel met een bijzonder doel gespeeld: de kegel stelde het kwade, de duivel, voor en deze moest door de kegels om te werpen uitgebannen worden. Daarom beschikten talrijke kerkgenootschappen toendertijd over een eigen kegelspel. In de tijd van de Reformatie probeerden her en der de (nieuwe) protestantse overheden de heersende zeden – of beter gezegd wat in hun ogen onzedes waren – af te schaffen. Een van de eerste Reformatie-verordeningen in het protestantse Basel van Calvijn in 1529 ging dan ook over het kegelen: op zon- en feestdagen mocht

tijdens de kerkdienst en voor één uur 's middags niet meer gekegeld worden.

Ondanks de herhaalde tegenwerking van burgerlijke en kerkelijke autoriteiten bleef men overal in Europa en dus ook in Nederland kegelen.

In de Gouden Eeuw (17^e eeuw) werd het kegelen in Nederland zelfs het volksvermaak bij uitstek. Diverse bekende schilders maakten toen het kegelspel tot onderwerp van hun schilderijen. Ook in hofkringen was er belangstelling voor het kegelspel, zoals onder meer blijkt uit de aanleg van een kegelbaan bij paleis Het Loo door koning Willem II.

In de 18^e en 19^e eeuw kreeg het kegelspel meer en meer een wedstrijd karakter.

De eerste spelregels dateren voor zover bekend uit 1786. In zijn lexicon schreef de Berlijnse arts en wetenschapper J.G. Krünitz als eerste over 13 regels voor het kegelspel, die overigens grotendeels afwijken van de huidige spelregels. Twee van “zijn” regels bestaan echter eigenlijk nog altijd:

- Overschrijden van de startlijn is verboden
- De kogel moet voor een bepaalde lijn opgezet worden.

Van Schiller en Goethe is uit de overlevering en brieven bekend dat zij fanatieke beoefenaars van het kegelspel waren. In die tijd raakte het kegelspel als sport in Europa meer en meer ingeburgerd.

In het begin van de 19^e eeuw werden in Nederland de eerste kegelclubs opgericht. Deze clubs beoefenden het kegelspel in sociëteitsverband en hadden vaak een belangrijke sociale nevendoelstelling: het ondersteunen van armen en behoeftigen.

Door de verbetering van de leefomstandigheden in het Nederland van de 19^e eeuw verloor deze maatschappelijke doelstelling geleidelijk aan betekenis. In plaats daarvan kwamen bij de kegelclubs de meer op sport gerichte doelstellingen centraal te staan. Het kegelen werd een echte wedstrijdsport. Vanuit de clubs ontstond behoefte aan een landelijke structuur. Na eerdere initiatieven werd in 1911 de Koninklijke Nederlandse Kegelbond, K.N.K.B., opgericht waarbij zich alle lokale kegelbonden aansloten.

Door de toenemende mobiliteit verspreidde de kegelsport zich over alle werelddelen. In Rusland heet het "Gorodka", in Italië "Boccia", in Schotland "Curling" en in Frankrijk "Quiller". In 1952 werd dan ook de Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ) opgericht, een wereldomvattende organisatie die verschillende kegelsporten verenigt. Kortom, de kegelbal rolt op elk uur van de dag ergens op onze planeet!

2. Wat is kegelen nu?

Kegelen is een boeiende en uitdagende sport. Een sport die door jong en oud beoefend wordt. Van tiener tot senior. Door jongens en meisjes, door dames en heren. Kegelen is dus niet aan leeftijd gebonden, iedereen ongeacht zijn/haar leeftijd kan (leren) kegelen.



Kegelen staat voor gezelligheid, sportiviteit, ontspanning..... en is goed voor de algemene conditie

Er wordt gespeeld met kegelballen (gewicht varieert van 14 tot 19 pond) op een parket- of kunststofbaan, waarop aan het einde (= de schaar / kegelplateau) negen om te gooien kegels staan.

Een kegelbaan is 30 cm breed en 20 meter lang.

Met een bal, waarin slechts één gat (het duimgat) is uitgespaard, wordt gegooid met de bedoeling om zoveel mogelijk kegels om te gooien.

Na elke gegooide bal worden de kegels weer automatisch opgesteld. Meestal gooit een speler 10 maal achter elkaar, waarbij elke score automatisch op een scorebord boven de baan wordt aangegeven. Elke omgeworpen kegel is 1 punt. In het kegelspel noemt men dit "hout". Maximaal is in een worp dus 9 "hout" te behalen.

Net zoals bij andere sporten moet er enige techniek aangeleerd worden. Concentratie is echter minstens zo belangrijk. Een goede techniek is belangrijk, maar concentratie een must!

Vereiste techniek in 19 stappen

1. De bal oppakken en er rustig mee naar de baan lopen
2. Links of rechts naast de baan gaan staan, voeten evenwijdig naast elkaar en evenwijdig ten opzichte van de baan
3. We leggen de bal op de baan
4. Buigen ons wat voorover en gaan iets door de knieën, zodanig dat we met gestrekte arm de bal goed kunnen vast pakken
5. We plaatsen de duim in het gat van de bal, vingers gestrekt naast elkaar naar beneden er onder
6. We zorgen dat het richtteken op de bal recht vooruit wijst
7. We tillen de bal enkele cm van de baan omhoog en herhalen dit om te voelen of de bal goed in de hand ligt
8. We plaatsen nu de bal op de rand van de baan
9. We gaan ons instellen op de worp
10. We kijken over de rollijn van de bal naar de kegels en houden het punt waar we de bal willen loslaten (tussen de groene en rode lijn op de baan) goed in het oog
11. Tillen de bal enkele cm boven de baan
12. Brengen de gestrekte arm naar achteren met de bal in de hand

13. Zwaaien de arm gestrekt en evenwijdig boven de baan voorwaarts en maken daarbij enkele passen in dezelfde richting
14. Zorgen bij het stappen dat ons lichaam dezelfde stand behoudt
15. Laten de bal in vloeiende lijn op de baan komen, voor de afgooistreep (dus vóór de rode lijnmarkering op de baan)
16. Laten de bal los op het in gedachten genomen punt op de baan op het moment dat de gestrekte arm recht naar beneden wijst
17. Na het loslaten van de bal blijft de linker- of de rechterarm de bal nawijzen in de gooirichting
18. Na het loslaten van de bal lopen we enkele passen, tot de uitlooplijn op de baan en/of vloer, mee in de gooirichting evenwijdig aan de baan
19. We blijven nadat we tot stilstand zijn gekomen de bal volgen.



Kegelen wordt meestal in team- / clubverband beoefend. Een club telt doorgaans 8 tot 12 leden. Er wordt op 2 banen, dus met 2 kegelaars, om beurten gegooid. Dit houdt in, dat de overige leden support geven vanaf de

tafel achter de banen, de telling bijhouden en/of met een hapje en een drankje hun ervaringen uitwisselen. Er zijn dames-, heren- en ook gemengde clubs.

Het kegelen, als gezellige ontspanning of als harde prestatiesport, is voor velen een geliefde vorm van vrijetijdsbesteding. Kegelen wordt in Nederland dan ook door duizenden mensen beoefend. Een middag of avond kegelen betekent ontspanning, los van dagelijkse zorgen en beslommeringen, loskomen van de stress en belasting die werk en beroep met zich meebrengen.

3. Kegelhuis "Oude Bareel"

De clubs uit Breda en wijde omgeving kegelen wekelijks op de kegelbanen bij Restaurant "Oude Bareel" van de familie Van Meer. Dit bowling- en kegelhuis, dat beschikt over 6 elektronisch gestuurde kunststof kegelbanen, bevindt zich aan de Bredaseweg 31 in Rijsbergen en mag gerekend worden tot de modernste in Nederland. Van maandag tot en met vrijdag zijn de banen ter beschikking van de kegelclubs, die zijn aangesloten bij de Bredase Kegelbond (B.K.B.) en Sociëteit "De Kring". Sociëteit "De Kring" is eigenaar en beheerder van de 6 kegelbanen.

Informatie: www.bowling-oudebareel.com



Kegelhuis "Oude Bareel" huisvest momenteel 18 kegelclubs met in totaal een kleine 200 leden. Dit zijn:

Naam club	Dagdeel	Samenstelling
○ Bredase Latjes Gooiers	ma-avond	heren
○ Breda	ma-avond	heren
○ De Joppers	ma-avond	heren
○ Houthakkers	di-avond	gemengd
○ Palladium	di-avond	heren
○ Vrijaf	di-avond	dames
○ De Vrije Vogels	woe-middag	dames
○ N.O.Z.	woe-middag	gemengd
○ O.K.	woe-avond	heren
○ De Peekes	woe-avond	dames
○ V.S.O.P.	woe-avond	dames
○ Baldadigen	do-avond	heren
○ Baronie	do-avond	heren
○ S.T.I.K.	do-avond	heren
○ V.O.V.E.V.A.	do-avond	heren
○ N.I.O.D.	vrij-middag	heren

- Alle Negen (gehandicapten) vrij-avond gemengd
- Internos vrij-avond heren



4. Hoe kunt u gaan kegelen?

U kunt zich individueel aansluiten bij een van de 18 bestaande clubs die in kegelhuis “Oude Bareel” kegelen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de nieuwkomer zich thuisvoelt bij de club van zijn/haar keuze en past in de sfeer van de club.

Om een indruk te geven van de huidige kegelclubs presenteren zij zich in hoofdstuk 5.

Naast het zoeken van aansluiting bij een bestaande club is er ook de mogelijkheid om een nieuwe kegelclub te beginnen met een eigen gezicht en sfeer. Samen met vriend(inn)en, kennissen, familie of relaties. Vier mensen (vrouwen, mannen of gemengd) zijn al voldoende om te starten.

Wat kost het?

Elke nieuwe kegelclub moet lid worden van Sociëteit “De Kring” en van de Bredase Kegelbond, B.K.B.. De kosten hiervan bedragen per jaar resp. € 20,- en € 25,-.

Daarnaast is baanhuur verschuldigd. Beginnende clubs (minimaal 4 personen) kunnen gebruikmaken van een aantrekkelijke introductieregeling.

Voor een nieuwe avondclub van 4 personen bedraagt de baanhuur voor 2 banen per halve avond (19.00 – 21.30 uur of 21.30 – 0.00 uur) € 120,- per kwartaal.

Dat is per lid dus € 30,- voor drie maanden.

Bij een middagclub is de regeling nog gunstiger; dat komt neer op € 20,- per lid per kwartaal.

Deze speciale introductieregeling geldt maximaal 2 jaar.

Daarna zijn de nieuwe clubs het volle bedrag aan baanhuur verschuldigd, dat is afgestemd op minimaal 10 leden.

De bestaande clubs vragen uiteenlopende contributies, afhankelijk van wat zij naast het kegelen allemaal organiseren (bijv. jaarlijkse uitstapjes, etentjes, e.d.) Hierover kunt u informatie krijgen bij de secretariaten van de clubs (zie onder 5).

De materiaalkosten zijn zeker in het begin beperkt (te houden). Een nieuwe kegelaar moet slechts over eigen sportschoenen beschikken. Voor beginners zijn in het kegelhuis en bij bijna alle clubs oefen-kegelballen aanwezig en beschikbaar. Een eigen bal hoeft dus niet te worden gekocht.

Dit houdt in dat voor de **beginner** de kosten van kegelen redelijk zijn te noemen.

Als een nieuwe club wordt gevormd kunt u 's middags al voor **goed € 10,- p/p per maand** gaan kegelen.

Voor de **avond** geldt een minimumbedrag van **een kleine € 15,-**.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de B.K.B. :

telefoon 076 – 542 90 03 of website

www.bredasekegelbond.nl



opgericht 6 september 1911
k.v.k.40280708

5. Wij willen ons even voorstellen

De bestaande kegelclubs zoeken nieuwe leden. Onderstaand is een profielschets opgenomen van alle 18 clubs die in kegelhuis "Oude Bareel" samenkomen. De volgorde van de presentatie is op basis van de weekdag waarop wordt gekegeld.

Wanneer een bepaalde club u aanspreekt kunt u vrijblijvend contact opnemen met de secretaris van bedoelde vereniging.

Maandag

KC De Bredase Latjes Gooiers, afgekort B.L.G. **Opgericht 4 mei 1888**

Kegelclub de B.L.G. is de oudst bekende kegelclub van Breda. Onze club bestaat enkel uit leden van het mannelijk geslacht, die, voor zover bekend, door drie jonge knapen 117 jaar geleden is opgericht. Dat kegelen een sport is die niet zomaar verveelt, mag blijken uit het feit dat wij in de loop der jaren jubilarissen hebben gehad die 30, 40, 50 en ja zelfs 60 jaar lid zijn geweest.

Op maandagavond hebben we onze clubavond, van 19.00 tot 24.00 uur. We kegelen zowel recreatief als in competitieverband met als doel zo hoog mogelijk te eindigen, wat een leuk wedstrijdelement met zich meebrengt. Verder plegen we na het kegelen gezellig te biljarten en een kaartje te leggen.

Eens per jaar is het de bedoeling om gezamenlijk een dagje op stap te gaan, met als afsluiting een diner met de partners. Verder zijn er diverse toernooien waaraan deelgenomen kan worden.

Om lid te worden speelt leeftijd geen rol, wel teamgeest, gezelligheid en niet in het minst sportiviteit.

Heeft u interesse en wilt u kennismaken met de kegelsport en onze club, laat dan geheel vrijblijvend iets van u horen. U kunt contact opnemen met onze club via; Jan Dielissen, tel. 076 – 541 27 43 of Henk Heijn, tel. 076 – 565 43 65 of e-mail: heijnjanvier@hetnet.nl

KC Breda

Kegelclub Breda is een mannenclub. De leden hebben of hadden banden met het bedrijfsleven van Breda en omstreken. Het aantal leden bedraagt momenteel 9, maar kan nog groeien.

De onderlinge verstandhouding tussen de leden is uitstekend te noemen. Kegelsport Breda is wekelijks op maandagavond aanwezig in het kegelhuis “Oude Bareel” vanaf half 10 tot het tijd is om naar huis te gaan. Onder het nuttigen van een versnapering en tijdens de soms erg vrolijke debatten en gesprekken onderling, worden per lid per avond 4 x 10 ballen gegooid, waarvan de score wordt opgetekend door de voorzitter. Tijdens de jaarvergadering worden de scores doorgenomen en wordt besproken of en hoe we de nodige verbetering kunnen aanbrengen.

De jaarvergadering wordt eens per jaar tijdens een diner gehouden op wisselende plaatsen. Ook eenmaal per jaar wordt de “Kegeldag” georganiseerd door het comité. Doorgaans een sportieve dag met een culinaire afsluiting. Per jaar wordt ook het Sintgooien en het Kerst-Wildgooien beoefend. Hierbij is het niet van belang om de hoogste score te behalen, maar wordt ter plekke bepaald welke punten toegekend worden aan het aantal kegels wat omgegooid wordt. Dit geeft de nodige hilariteit.

Gedurende het jaar zijn de leden “verplicht” om in BKB-competitieverband hun kunnen te vertonen. Hierbij komen de serieuze kanten van de kegelaars naar boven, want een goed resultaat is ook voor onze club van belang. Hieruit blijkt dat de kegelaars van KC Breda hun sport serieus nemen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Carel van Dijk, tel. 076 – 514 66 03 of e-mail:
carelvandijk@tele2.nl

Kegelclub De Joppers

Deze kegelclub heeft momenteel 10 herenleden en bestaat nu 50 jaar. De leeftijd van de heren ligt tussen de 36 en 73 jaar.

De Joppers houden hun kegelavond op maandag en wel vanaf 19.00 uur, waarbij behoudens het kegelen, ook de gelegenheid bestaat voor kaarten en biljarten.

Dit gebeuren vindt plaats in kegelhuis “Oude Bareel” aan de Bredaseweg 31 te Rijsbergen.

Op elke kegelavond van De Joppers wordt tussen de aanwezige leden een onderlinge clubcompetitie gehouden. Per kwartaal worden de resultaten bekeken en degene die in dat kwartaal de hoogste stijger is, ontvangt daarvoor een zilveren kegelspeld. Aan het einde van het jaar worden de totale resultaten opgeteld en de winnaar ontvangt hiervoor de gouden kegelspeld. Per jaar wordt over drie verschillende kegelavonden om de Koning-, Prins- en Barontitel gestreden.

Het Kersttoernooi behoort eveneens tot één van de evenementen.

Zoals het een goede club betaamt, wordt er jaarlijks met en door de leden een uitje georganiseerd.

Doordat onze club aangesloten is bij de Bredase Kegelbond – die op haar beurt is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kegelbond -- wordt met de andere herenclubs zesmaal per jaar een Bredase competitie gehouden. Ook hiervoor staan prijzen ter beschikking, bestaande uit diverse bekens, gouden en zilveren kegelspelden.

De beste kegelaar(sters) van de Bredase Kegelbond worden namens deze bond afgevaardigd naar het landelijk kampioenschap, dat elk jaar georganiseerd wordt door de K.N.K.B.

Ons devies: Kegelen kan men tot in lengte van jaren blijven uitoefenen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Dick Jas, tel. 076 – 581 04 03 / 06 – 41 08 07 46 of
e-mail: dijas@wanadoo.nl

Dinsdag

KC De Houthakkers

Wij zijn een gemengde club en kegelen op dinsdagavond. Onze leden zijn mensen van alle leeftijden van 16 tot 60 jaar.

Wij beginnen meestal om 19.30 uur in kegelhuis “Oude Bareel” te Rijsbergen.

Wij zijn een gezellige club met veel mogelijkheden. We gaan regelmatig “uit” kegelen naar kampioenschappen, o.a. Nederlandse Jeugd, Districtswedstrijden en de Persoonlijke Kampioenschappen A en B. Daarnaast gaan we ook naar clubwedstrijden waarvoor wij een uitnodiging krijgen.

Wij zijn al jaren clubkampioen van Breda, dat betekent dat we landelijk de B.K.B. vertegenwoordigen door heel Nederland, van Maastricht tot Groningen.

Ook rijden we naar Delft voor het Peter Kalf toernooi en met de jeugd naar Alkmaar voor de Jeugdkampioenschappen.

Op onze clubavond worden de resultaten bijgehouden, dat houdt in wie het hoogste scoort mag mee naar wedstrijden. Dus de onderlinge strijd is ook van belang! Daarbij hebben we al jaren de kampioen van Breda in ons midden, die altijd meekijkt en raad geeft hoe je beter kunt gaan kegelen.

Eens per jaar gaan we van de dubbeltjespot iets gezelligs doen: een dagje uit of we organiseren een barbecue bij een van de leden thuis.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Ad Schuite, tel. 076 – 565 88 73 / 06 – 13 90 20 16



Kegelclub Palladium
Opgericht 7 juni 1957 te Breda

Onze kegelclub bestaat nu bijna 50 jaar.

Wij zijn een echte mannen-kegelclub, die wekelijks op dinsdagavond zo tegen achten bijeenkomt en dan start met kegelen. Wij spelen een onderlinge competitie om het koningschap van de club en we spelen zes rondes in de BKB-competitie mee. Enkele van onze leden presteren in die competitie op een behoorlijk hoog niveau: ook ons vijftal kan redelijk meekomen in de teamwedstrijden. Ieder lid gooit elke avond tenminste 4 beurten van 10 ballen.

Afhankelijk van het aantal aanwezige leden zijn wij tussen tien uur en half elf klaar met onze kegelsport. Daarna spelen we soms nog enkele kegelspelletjes, of we gaan (speciale spelletjes) biljarten. Soms wordt er wat gekaart.

Zo tegen middernacht is iedereen wel naar huis, hoewel het soms wat uitloopt, als we aan de bar in “diepgaande” gesprekken belanden.

Wij hebben op dit moment 9 leden, in de leeftijd van 50 tot 78 jaar. Wij streven naar een ledental van 12 tot 15 man.

Wij zijn destijds opgericht door mensen met zeer verschillende beroepen. Naast het sportieve kegelen kon men dan ook gezellig met elkaar over diverse onderwerpen praten en van elkaars verhalen genieten. Twee keer per jaar gaan we een dag op reis en in december hebben we een gezellige wildavond.

Wij zoeken mannen van 45 jaar en ouder die naast een sportieve avond zin hebben in gezellig samenzijn.

Wij hebben voldoende kegelballen ter beschikking, zodat u alleen een paar normale sportschoenen nodig hebt om de kegelsport te beoefenen.

Vrijblijvend kunt u een aantal weken meespelen, waarna we samen bekijken of u verder wilt gaan.

Indien u belangstelling en of verdere vragen hebt, neem dan contact op met onze secretaris: Coen Kramers, tel. 076 – 561 18 13 of e-mail: coen.kramers@planet.nl

Kegelclub Vrijaf

Kegelclub Vrijaf is een dames-kegelclub die elke dinsdagavond in Kegelhuis “Oude Bareel” kegelt. Onze club is opgericht op 29 januari 1963.

Wij hebben op dit moment 8 leden variërend van 39 tot 73 jaar.

Per avond worden er 40 ballen gegooid. Alle scores worden genoteerd. Na het kegelen wordt er altijd gekaart (rikken) wat altijd heel plezierig is. Rond ± 24.00 uur stoppen we.

Onze vaste dingen in het jaar zijn:

- jaarvergadering (januari)
- uitgaansdag
- paaskegelen
- kerstkegelen

Wij kunnen nog wat leden gebruiken. Mocht er interesse bestaan dan kunt u contact opnemen met :

Rini Jas, tel. 076 – 581 04 03 of e-mail:

djajas@wanadoo.nl

Woensdag

Kegelclub De Vrije Vogels

Onze kegelclub heet De Vrije Vogels, kortweg DVV.

Wij zijn een vrouwenkegelclub, die iedere week op woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur bij elkaar komt om 40 ballen te gooien.

Onze club is ruim 25 jaar geleden opgericht door een aantal vrouwen van leden van de mannenkegelclub "Palladium". Zij waren na de enthousiaste verhalen van hun partners nieuwsgierig geworden naar deze tak van sport en wat kun je dan beter doen dan zelf een club oprichten!

DVV telt momenteel 13 leden; onze jongste leden zijn 59 jaar en ons oudste lid is 84 jaar, al is haar dat beslist niet aan te zien.

We oefenen serieus voor de competitie van de B.K.B., noteren de scores en jaarlijks wordt er aan het lid dat de meeste progressie maakt, een wisselspeld uitgereikt. Daarnaast is er ook tijd voor gezelligheid, een drankje en hapje op z'n tijd en elkaars wel en wee. In de loop der jaren is de club uitgegroeid tot een club van vriendinnen, bij ons ook wel aangeduid als "maatinnen".

Jaarlijks houden we een vergadering waar alle clubzaken besproken worden; dit serieuze gedeelte wordt meestal besloten met een gezamenlijke maaltijd. Eens per jaar maken we een uitstapje en rond Sinterklaas, Kerst of Pasen vinden er ook seizoensactiviteiten plaats. We doen ook mee aan het Wildtoernooi van de BKB.

Het is – wederzijds vrijblijvend – mogelijk eens te komen kijken en kegelen bij DVV. (oefenballen aanwezig, dus alleen zaal-sportschoenen meebrengen). We kunnen dan samen bekijken hoe dit bevalt.

Nieuwsgierig geworden naar ons ?? U kunt informatie krijgen bij :

Anja Struyk, tel. 0162 – 45 33 98 of

Ida Piket, tel. 076 – 514 02 21.

Kegelclub N.O.Z.

Nooit Op Zondag moet zijn Nooit Op Zaterdag

Dat is een club die er zeker wezen mag

Elke week zijn wij op woensdagmiddag present

Elke wedstrijd doen we aan mee!

Of je nu slecht of goed bent

Iedereen is meestal erg tevree!

Kegelen is een geweldige sport

Of je nu slechter bent of beter wordt

Dat doet er niet zo erg veel aan af of toe

Aan het eind van de middag zijn de meesten best moe!
Een aantal hebben een gouden kegel gewonnen
Zoiets had niemand verwacht, toen ze aan dit kegelen
begonnen
Kom het gerust eens een keertje proberen
Voor iedereen is het te leren...
Een bal met slechts één gat
Wel, dat doet je zeker wel wat...
In het kegelhuis kun je het vrijwel iedere avond proberen
We weten zeker dat, als je één keer komt, je het graag
wil gaan leren!

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Johan Vriesema, tel. 076 – 565 31 75

Kegelclub O.K.

O.K. is opgericht op 1 juli 1946. O.K. staat voor Oude Kegelaren, zodat de roepnaam, fonetisch, O-Kee luidt. Een der oprichters was Frans Latour, de bekende eerste Prins Carnaval van na de tweede wereldoorlog en ook nu nog hebben we in ons midden een oud-Prins. Vriendschap en saamhorigheid staan in onze vereniging voorop. We kegelen evenals andere clubs in de Oude Bareel, en wel op woensdagavond en sluiten de avond af met “knobelen” onder het genot van een drankje, dat een onzer aanbiedt op basis van een geleverde kegelprestatie of iets dat daarmee samenhangt. Vaste punten in het verenigingsjaar zijn een excursie, een damesdag en een uitgebreide jaarvergadering, die – zoals de geschiedenis heeft bewezen – het daarop volgend diner goed doet smaken. Uiteraard doen ook wij mee met de BKB competitie en het wildkegelen.

Onze vereniging telt op dit moment 11 leden, waarvan er 2 niet meer spelen. In de huidige samenstelling doen wij de naam van onze vereniging alle eer aan, want de gemiddelde leeftijd bedraagt 75 jaar. Net als andere kegelclubs zitten ook wij om nieuw bloed verlegen. Nadere informatie kan worden verkregen bij de voorzitter:
drs. E.L.C.M van Mierlo, tel. 076 – 515 08 60.

B.K.C. De Peekes

Bovengenoemde club is een damesclub, opgericht in 1979.

Na ± 35 jaar hockeyen bij de Bredase Hockeyvereniging Push vonden enkele dames het genoeg.

Er werd toen juist een Push sporthal gebouwd met daarin een kegelhuis. Om gezellig en sportief bij elkaar te kunnen blijven werd gekozen voor de kegelsport.

We zijn begonnen met 9 dames. In het begin was het even wennen; van een buitensport naar een binnensport. Toch werd al gauw het kegelen gerespecteerd en het competitiegevoel nieuw leven ingeblazen.

Een naam werd gevonden naar aanleiding van ons resultaat: drie kegels achter elkaar in het midden om, werd een Peeke genoemd (daarop bestaan in den lande wel varriaties). Zo kwam de naam “de Peekes gooiers” op. Deze naam was echter te lang, waardoor het De Peekes werd.

De Peekes kegelen op woensdagavond van 7.30 tot ± 11.00 uur. We kegelen bloedserieus, maar de gezelligheid staat toch hoog in het vaandel.

Op de kegelavond worden 40 ballen per persoon gespeeld (4 x 10). De score wordt genoteerd en verwerkt

in een overzicht. Na een jaar wordt aan diegene die de meeste vooruitgang heeft geboekt, hét gouden wisselkegeltje uitgereikt.

Neven activiteiten zijn:

- deelname aan de BKB competitie
- deelname aan toernooien die door de BKB worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het wildtoernooi. Wild slaat niet op “wilde toestanden”, maar op de prijzen, “echt wild”.
- wedstrijden regionaal/landelijk van de K.N.K.B.

Neven activiteiten specifiek voor de club:

- etentjes
- een dagje uit

Voor de leden van de club is een maandelijks contributie vastgesteld, die in de loop der jaren wel eens is bijgesteld.

Om de activiteiten te financieren bestaat een zogenaamde dubbeltjes-pot (nog genoemd naar het oude mooie dubbeltje). Er wordt elke avond een nummer tussen 5 en 9 gekozen. Wie een bal met dat aantal kegels omgoot, moet er nu 10 eurocent voor betalen en ook voor de latten/poedels.

Naast de dubbeltjes-pot bestaat er ook een persoonlijke spaarregeling waarmee de nevenactiviteiten van de leden worden gefinancierd.

De club De Peekes heeft momenteel (september 2005) 10 leden tussen de 45 en 78 jaar. Door de veroudering zijn we toe aan nieuwe leden vanaf \pm 40/45 jaar.

Uiteraard wordt na aanmelding een tijd in acht genomen om elkaar beter te leren kennen en om uit te vinden of kegelen de sport is die men zoekt. Daarna beslist men samen over het vervolg.

Bent u vriendinnen, zussen of een eenling, en wilt u graag kennis maken met de kegelsport en met

De Peekes, kom dan op woensdagavond naar de Oude Bareel. We willen u graag ontvangen.

Wilt u vooraf nog specifieke inlichtingen, neem dan contact op met onze secretaresse: mevrouw P.Schets, tel. 076 – 514 36 31.

Kegelclub V.S.O.P.

Onze kegelclub Veel Succes Op de Plank bestaat ruim 37 jaar. De club is op 15 augustus 1968 opgericht. Wij zijn een damesclub van 13 leden. Enkele dames zijn al lid sinds de oprichting; dat zegt al genoeg over de gezellige sfeer. Want gezelligheid staat bij ons voorop. Elke woensdagavond, het hele jaar door, is onze vaste clubavond. Iedereen gooit 4 x 10 ballen en de scores worden genoteerd. We proberen zo goed mogelijk te scoren, want wij zien deze avonden als oefening voor de B.K.B.-competitie.

Buiten de competitie hebben we nog leuke avonden en/of middagen, zoals:

- bezoek theater/musical/museum
- cadeautjes-avond + etentje
- kersttoernooi
- uitwedstrijden
- clubwedstrijden
- verjaardagspartijtjes of feesten

Als er wat te vieren valt, is ons clubje erbij...

Heb je interesse? Kom gerust even langs of neem contact op met:

Netty Hendrickx, tel. 076 – 501 33 05

Kegelclub De Bal-dadigen

Op initiatief van enkele prominente lieden uit Breda werd onze kegelclub opgericht op 1 september 1946. Later, op 1 september 1983, fuseerden wij met V.A.C. (Vrijdag Avond Club), om reden van een tekort aan leden. V.A.C. was opgericht op 15 oktober 1914!

Aanvankelijk heette onze vereniging “De Baldadigen”, aan elkaar geschreven dus, maar het bestuur van de B.K.B. weigerde ons als zodanig op te nemen. Niet geheel ten onrechte, gezien de baldadigheden waar De Baldadigen om bekend stonden.

Wij speelden eerst in “de Cos” (Hotel Cosmopolite), tegenover het station te Breda. Toen de Cos dicht ging, hebben wij – lid blijvend van de B.K.B. – al biljartend en kaartend rondgezworven in Breda gedurende twee jaar en bij de opening van “De Heerbaan” hebben wij daar onderdak gevonden. Na de sluiting van De Heerbaan kegelden wij gedurende een tweetal jaren te Berkel-Enschot. In 1993 werd er een nieuw kegelhuis geopend in Rijsbergen en sinds die tijd spelen wij aldaar op donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. Om 21.30 uur, dikwijls eerder, wordt er gebiljart (kurken) tot ca. 23.00 uur.

Al onze leden (acht in getal) zijn lid van de golfclub Princenbosch, waardoor onze jaarlijkse kegelreis in het teken staat van een golfwedstrijd. Dan wordt er gespeeld om een groot tinnen bord waarop de naam van de winnaar wordt bijgeschreven. Een en ander houdt in dat aspirant-leden moeten kunnen golfen, biljarten en willen leren kegelen.

Het bovenstaande ter introductie van onze kegel- en golfclub De Bal-dadigen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Simon Gommers, tel. 0161 – 43 20 43



KC De Baronie
Opgericht 16 oktober 1915 te Breda

Kegelclub De Baronie is een van de oudste kegelclubs in Breda en omgeving en kent daardoor een lange traditie. Wij zijn een mannen-kegelclub, die wekelijks op donderdagavond in kegelhuis “Oude Bareel” kegelt. Om ca. 20.00 uur worden de eerste twee kegelaars naar de banen geroepen. In de loop van de avond worden dan per persoon 40 ballen voor de eigen competitie gegooid. De scores worden officieel genoteerd voor het “boek” en zijn elk half jaar bepalend voor wie de wisselbekers krijgt.

Na de competitieronde is er meestal tijd over voor een paar kegelspelletjes, waarbij “huisnummertje” favoriet is. Dit alles onder het genot van een drankje en een babbeltje. Bij ons wordt veel gelachen!

Ons doel is vooral om recreatief de kegelsport te beoefenen. Gezelligheid en ontspanning staan bij ons hoog in het vaandel, maar tijdens de B.K.B.-competitie, bij toernooien en in districtswedstrijden zijn wij wel degelijk serieus bezig met de kegelsport en willen dan ook graag winnen.

Ieder jaar wordt rond de oprichtingsdatum een jaarfeest georganiseerd, waarvan het programma zorgvuldig geheim gehouden wordt door de 2 organiserende leden. Vaste punten in ons clubjaar zijn:

- jaarvergadering

- etentje met echtgenotes
- deelname aan B.K.B.-competitie
- kegel"wedstrijd" met onze burens/clubs van de donderavond
- jaarfeest
- deelname aan wildtoernooi

Op dit ogenblik hebben wij 8 leden, variërend van 50 tot 70 jaar, die elkaar goed liggen en prima bij elkaar passen. De gemiddelde leeftijd ligt net onder de 60 jaar.

Wij zoeken:

Hoewel kegelen een sport is voor alle leeftijden, mikken wij voor nieuwe leden wel op een leeftijd van boven de 40 jaar.

Wij beschikken over een aantal eigen clubballen die beginners kunnen gebruiken.

U heeft alleen een paar eenvoudige sportschoenen en een goed humeur nodig.

Geheel vrijblijvend kunt u een paar weken aankijken hoe het kegelen bij De Baronie bevalt, waarna wij samen bepalen of u bij ons past.

Indien u belangstelling heeft voor onze club, kunt u contact opnemen met onze secretaris:

Piet Bavelaar, tel. 076 – 541 35 17 of e-mail:

p.g.bavelaar@hetnet.nl

Kegelclub S.T.I.K. (Steeds Treffen Is Kunst) **Opgericht 1 september 1916 te Oosterhout**

○ Geschiedenis

De kegelclub S.T.I.K. werd opgericht op 1 september 1916. In artikel 2 van het destijds opgestelde Huishoudelijk Reglement staat te lezen dat 'doel der vereniging is: onder gezellig samenzijn de kegelsport te bevorderen.' De wekelijkse kegelavond vond plaats in

het toenmalig 'Nederlandsch Koffiehuis' aan de markt te Oosterhout, waar nu restaurant 'De Verbeelding' is gevestigd. In dit pand bevonden zich vier kegelbanen. Met behulp van een schuifwand konden er twee clubs tegelijk per avond spelen. Kegeljongens zetten na iedere worp de kegels opnieuw overeind. Pas eind jaren zestig werd dit karwei door een automaat overgenomen. Toen een aantal jaren later deze kegelfaciliteit werd opgeheven, verhuisde onze club naar Sociëteit 'De Kring' in Breda (Reigerstraat naast de bioscoop). In de loop van de jaren negentig werd dit pand echter door de sociëteit verkocht en werd in Rijsbergen in de 'Oude Bareel' een nieuw banencomplex gerealiseerd.

Veel bekende Oosterhouters zijn in de loop der jaren lid van onze club geweest. Op de menukaart van een etentje op 6 maart 1975 kwamen we onder andere de handtekening van de volgende leden tegen: Geert van Groenendaal en Mat Sluiter, beiden huisarts in Oosterhout, notaris Gijs Schonk, de twee tandartsen Willy Snieders en Ed Jansen, apotheker Piet Meulemeester, chirurg Jef de Kok, Cor van Keep van Simons Houthandel en Piet Bastianen, de fabrikant van stalen ramen.

Momenteel telt onze club zeven leden en twee ereleden, Duco Bolman en Willem Oomen. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt tussen de zestig en zeventig jaar.

Nieuwe leden worden via een eenvoudig systeem van coöptatie geworven. Al ruim 25 jaar is Ward van Alphen voorzitter voor het leven.

○ Kegelen

Kegelen is heel iets anders dan bowlen. Het vergt uiterste concentratie. Je moet namelijk aan een hele boel dingen tegelijk denken. Je houding, de strekking van je arm, het korte aanloopje als ook het op tijd

loslaten van de bal. Alles bij elkaar bepaald geen sinecure.

- De wekelijkse kegelavond

Om beurten worden twee leden aangewezen om op de bewuste kegelavond als Bob te fungeren. Zij halen de overige leden op en brengen deze na afloop ook weer thuis. Tijdens de korte rit van en naar het kegelhuis in Rijsbergen worden meestal op vluchtige wijze de actuele politieke en maatschappelijke gebeurtenissen van de afgelopen week doorgenomen. Een heel enkele keer kan er onderweg wel eens iets uitzonderlijks gebeuren. Zoals vorig jaar. Een van onze leden, Willem geheten, had last van stijfheid in zijn rechterhand, waardoor hij niet meer goed kon gooien. Geen nood echter, met een klein elektrisch apparaatje masseerde hij regelmatig zijn onwillige hand. De vibrator, zo werd zijn mini-massagetoestel binnen onze kring genoemd. Op de terugweg naar huis ontstond er op de achterbank op een bepaald moment een lichte paniek. Want achterbank en leuning trilden op wel heel merkwaardige manier. Aan de horizon zag Charles, de chauffeur van de auto, in gedachten al een torenhoge garagerekening opdoemen. Totdat Willem opeens geschrokken opbiechtte: 'Verdomd, ik heb dat rot ding nog aan staan.'

Na dit anecdotisch intermezzo snel weer terug naar de actualiteit van onze kegelavond. Eenmaal aangekomen in Rijsbergen groeperen we ons rond een tafel, die in het verlengde van de twee door ons bespeelde banen staat. We spelen op zo'n avond verschillende spelletjes, de ene keer iedereen individueel en dan weer in teamverband, waarbij telkens twee spelers op de baan actief zijn. De rest kijkt bemoedigend toe. Doorgaans onder het genot van een drankje.

Want naast het kegelen wordt er ook op bescheiden schaal aan gewichtheffen gedaan. Dit houdt in dat de

aanwezige leden regelmatig hun arm omhoog heffen om met hun drankje een toast op elkaars welzijn uit te brengen. De resultaten van iedere speler worden in een grootboek genoteerd. Wanneer dit boek na een kleine acht maanden vol is volgt de afrekening. Voor iedere nul wordt de speler een bedrag van tien eurocent in rekening gebracht. En voor iedere negen worden al de andere spelers dan de negengooier met een bedrag van vijf eurocent belast. Uit de opbrengst wordt de baanhuur betaald.

- Koningskegelen

Eenmaal per jaar organiseren wij een avondje koningskegelen. Dan wordt degene die uit de worp van dertig ballen de hoogste score bereikt, voor het komende jaar tot koning uitgeroepen. Opgemerkt zij echter dat dit koningschap louter het karakter van een constitutionele monarchie draagt. Met andere woorden, de koning mag zich wel een jaar lang als een echte vorst beschouwen, hij wordt ook als zodanig in de annalen van de club bijgeschreven, maar verder heeft hij geen bal te vertellen. De inhuldiging van de koning geschiedt tijdens het jaarlijkse koningsdiner, waarbij ook de dames aanzitten.

- Jubileum

Op 1 september 2006 hoopt onze club zijn negentigjarig bestaan te vieren. In welke vorm dit zal geschieden, is thans nog in nevelen gehuld. Om het 75-jarig bestaan te vieren, scheepten de clubleden zich in 1991 met hun dames te Mainz in op een luxueus schip om van hieruit al feestvierend in enkele dagen via de Rijn en de Moezel naar Trier te varen.

- Tot slot

Het leuke van onze club is dat de onderlinge naijver - want iedere speelavond opnieuw doen we allemaal onze uiterste best zo goed mogelijk te kegelen - de

gezelligheid en de vriendschapsbanden bepaald niet in de weg staat. Integendeel zelfs.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Ward van Alphen, tel. 0162 – 45 42 05 of e-mail:
wardfmvanalphen@hetnet.nl

Kegelclub V.O.V.E.V.A.

De naam van een kegelclub, en een heel bijzondere. “Van ons vrouw een vrije avond”, dat is de betekenis. Man blij, dat ie een avondje weg is en vrouw blij, dat ie een avondje weg is, wat wil je nog meer. VOVEVA bestaat inmiddels al weer ruim 80 jaar en heeft nu acht leden in de leeftijd van 65 tot 85 jaar. Oud, maar wel op een gezonde wijze ‘fanatiek’. Het is iedere donderdagavond weer een uitdaging goed te gooien en je hebt er de pest over in als het eens niet lukt. Je speelt tegen elkaar, maar ook tegen jezelf. Iedere avond worden alle resultaten opgeschreven, dus het is niet helemaal vrijblijvend ‘wat balletjes gooien!’ Kegelen is een sport, die tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. En gaat het fysiek wat minder, dan blijf je altijd bij de club betrokken voor de gezelligheid en het opschrijven van de scores in ‘Het boek’. Het andere leuke van het kegelen is het ‘niet-kegelen’, het vertellen van sterke verhalen, moppen of tips over geldzaken, medische kwesties, fotodringen, militaire geheimen of politieachtervolgingen, om over kopergieten, broodkwaliteit, bridgen of vissen maar te zwijgen; en soms wordt er ook wel eens een kaartje gelegd. Een kegelavond vliegt om. Natuurlijk zijn wij ook blij met nieuwe leden, maar die liggen niet voor het oprapen. Een nog jongere knul dan onze jongste zal zich al gauw wat verwaald voelen, en

wij zoeken dus duidelijk naar een 65+er, g.v.h.e.s.k.h.e.z.m.i.h.b.v.e.h.m.v.m.a.m.o. Van kegelen hoeft hij (nog) geen verstand te hebben, want er zijn in de club zeer goede leermeesters, die direct kunnen zien, dat je iets verkeerd doet. Een bal is ook niet nodig, want die hebben we zelf in alle maten en gewichten; een paar eenvoudige sportschoenen is het enige, dat je moet bezitten.

O ja, die afkorting staat voor “goed van humeur, een sterk karakter hebbend en zo mogelijk in het bezit van een heel mooie vrouw, mooie auto mag ook”. Is het dan alleen kegelen en ‘slap kletsen’, wat we doen? Nee! Jaarlijks gaan we een paar keer een visje eten met elkaar, en in principe ook eenmaal per jaar met onze meisjes uit eten, dat is dan ‘Voor Onze Vrouwen Een Vrolijke Avond’.

Voelt u zich aangesproken en wilt u als proef eens de sfeer opsnuiven, dan bent u welkom bij het fenomeen VOVEVA. U kunt altijd contact opnemen met onze secretaris:

Henk Rietveld, tel. 076 – 565 57 94 of e-mail:

henk@hrietveld.biz

Vrijdag

Kegelclub N.I.O.D.

Voor informatie: Kees de Waal, tel. 076 – 501 29 45



Kegelvereniging Alle Negen
Opgericht 1 januari 2002 te Breda

De vereniging is geen zelfstandige vereniging, maar een onderafdeling van de Bredase Kegelbond.

De vereniging kent geen eigen statuten, is niet middels een notariële akte opgericht en is niet ingeschreven in het verenigingsregister van de K.v.K. De vereniging kent wel een reglement, waaraan de leden gebonden zijn.

Lid van deze vereniging kunnen alleen worden mensen met een verstandelijke beperking, die woonachtig zijn in Breda of in één van de aangrenzende gemeenten.

De leden dienen zelf in vervoer naar en van het kegelhuis te voorzien.

Belangstellenden kunnen gedurende vier weken zonder kosten kennismaken met de kegelsport. Daarna beslissen zij over het al dan niet toetreden als lid.

Het bestuur wordt gevormd door drie leden, aangewezen door de BKB en twee leden, gekozen uit de leden.

Er wordt gekegeld in Kegelhuis "Oude Bareel", Bredaseweg 31, Rijsbergen, op vrijdagavond van 19.00 uur tot en met 21.30 uur. Jaarlijks wordt een datumlijst opgesteld, waarin vermeld wordt op welke vrijdagen niet gekegeld kan worden. Meestal betreft dit de vakantieperiodes rond Kerstmis en Pasen en in de zomer.

De contributie belooft voor het volle jaar 2005 een bedrag van € 120.- Deze contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De contributie dient in de maand januari voor het gehele jaar vooruitbetaald te worden.

Het bestuur kan bij uitzondering een afwijkende contributie- of betalingsregeling toestaan. Leden die in de loop van het jaar toetreden betalen een pro rata contributie over het aantal maanden, dat zij lid zijn. Ieder lid dient te beschikken over eigen sportschoenen, die uitsluitend en alleen voor het kegelen mogen worden gebruikt. Buiten het kegelhuis mag daarop niet gelopen worden.

Alle leden worden ingedeeld op vaste baannummers. In principe gooit elke groep elke week 30 ballen op dezelfde baan; als er genoeg tijd over is, kan er vrij gegooid worden. Het is mogelijk om bij het kegelen bepaalde hulpstukken te gebruiken. Deze hulpmiddelen worden meestal op de banen 5 en 6 opgesteld.

De kegelballen worden door de vereniging beschikbaar gesteld. Zij wegen ofwel 5 kilo (of 10 pond, zoals de kegelaars nog steeds zeggen) en zijn er dan in twee kleuren (rood en roze) ofwel 6,5 kilo en zijn dan blauw. De behaalde weekcores worden bijgehouden op scorelijsten per groep kegelaars.

Tweemaal per jaar, in juni en december worden aan de hand van de totaalstellingen de kampioenen per groep of combinatie van groepen bekend gemaakt. Voor degenen, die op de hoogste plaatsen eindigen, zijn bekens of andere prijzen te winnen.

Behalve aan de hierboven genoemde clubcompetitie, wordt ook deelgenomen aan de door de Bredase Kegelbond te organiseren competitie. Deze vindt plaats op zes of zeven vrijdagen; en wel in de maanden februari, maart, april, mei, september, oktober en november.

Tenslotte worden er nog zgn. spelletjesavonden met aparte prijsjes voor de winnaars georganiseerd. Dat zal meestal gebeuren rond de bekende feestdagen en op de dagen van de prijsuitreikingen.

Op dit moment heeft de vereniging 42 leden en dat is tevens het maximum, dat wij kunnen hebben. Er is zelfs een kleine wachtlijst. Omdat het aantal opzeggingen niet erg groot is, zullen belangstellenden dus even geduld moeten oefenen voor zij inderdaad aan de slag kunnen als kegelaar.

Opgeven als belangstellende of vragen om nadere informatie kan geschieden bij de voorzitter:

Ivonne Kramers, tel. 076 – 5429003 of e-mail:

ivonne.kramers@planet.nl

Kegelclub Internos

Opgericht in 1905 onder de naam “Entre nous”, die enige jaren later werd veranderd in het Latijnse “Internos”. We zijn de op één na oudste kegelclub van Breda en zelfs ouder dan de Bredase Kegelbond.

Op dit ogenblik tellen we zes leden en is de zevende in aantocht. Vijf van onze leden zijn leraren geweest aan dezelfde school in diverse vakken. Ons jongste lid is nog de enige die werkzaam is in een bedrijfstak. De leeftijden variëren van 59 tot 79 jaar en de gemiddelde leeftijd is nu 66 jaar.

Onze kegelavond is op vrijdag van 21.30 tot 24.00 uur, aansluitend aan de tijd van kegelclub “Alle Negen”.

We zijn misschien wel de vreemdste kegelclub uit de Bredase Kegelbond, want de meeste van onze leden kegelen buiten de 6 competities van de BKB, waarin dan telkens 40 ballen worden gegooid, nooit. Een paar leden gooien meestal wel 20 ballen op de kegelavond, waarna snel wordt aangeschoven bij de anderen voor het leggen van een kaartje (toepen), onder het genot van een biertje en soms een hapje, en het uitwisselen van ieders wel en

wee en - indien aanwezig - een enkele nieuwe mop.

Kortom gezelligheid onder ons.

Eén- à tweemaal per jaar gaan we met de dames ergens uit eten, op kosten van de kaartpot, aangevuld uit de contributie-inkomsten.

Gegadigden die menen zich bij ons thuis te voelen, zijn van harte welkom. Wellicht worden we dan nog eens een echte kegelclub, zoals we die in voorgaande jaren ook wel geweest zijn, getuige het feit dat we verschillende jaren kampioen van Breda zijn geweest....

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Ton Houben, tel. 076 – 593 16 18 of e-mail:

ton-houben@wanadoo.nl